

Verlag wedstriiddag 3 ; De Haenen : Prinsenbosch 2 – De Swinkelsche 1 : heren
27 holes

Nadat we dinsdag op deze prachtige baan, omringd door tientallen mooie beelden, voorgespeeld hadden, gingen we vol goede moed en overtuiging, de baan in. Spelend voor lijfsbehoud in deze 3^e klasse.

De eerste dubbel werd gewonnen door Philip en René . De tweede dubbel (Tim en Paul) verloren op de laatste hole. De derde dubbel (Peter en Rob) verloren ook nipt hun wedstrijd.

Na de fijne uitgebreide lunch gingen we dus met een achterstand van 4-2 de single wedstrijden in.

Wederom speelden we allemaal tegen sterke tegenstanders , veelal single handicapers !

Philip wist zijn wedstrijd glorieus te winnen van een hcp-er 6.5 (2&1) en onze captain Peter kon zijn wedstrijd gelijk spelen. De andere vier wedstrijden konden we helaas niet winnen.

Het lijkt erop dat we in deze 3^e klasse een maatje te klein zijn en net te kort komen, vanwege een te groot handicap verschil.

Wederom voor de derde keer een verlies van 13-5. Gelukkig konden we tijdens het diner wel winnen van onze tegenstanders met het hoogste woord !

Aanstaande vrijdag mogen we gastheer zijn op de Swinkelsche en op 5 mei spelen we onze laatste wedstrijd in Wittem op de Zuid-Limburgse tegen Prise d'eau. Hier zal het dan gaan om de "rode lantaarn" !